

## Gravbergslaget litet historik

Pege Bengtsson har grävt i gamla handlingar och funnit att 5 lag, inom Malungs Östra Jaktvårdsförening: Lyån, Kvillselen, Stupberget, Ålidberget och Gravbergets jaktlag bildades 1945. Samma år som 2:a världskriget slutade.

Sitter framför datorn och försöker i minnet komma ihåg namnen på några av pionjärerna. Några som ganska säkert var med 1:a året var: Jannes-Nils, Nisbel-Olaus, Busk-Daniel, Fride, Fride-Henry, Fride-Bertil, Beri-Hans, Döl-Johan, Döl-Robert, Döl-Rune, HolLarserik, Erik Finnström, Erik Bengtsson. Fride hade hundar och laget köpte en hund från Särna som min far Erik Finnström fick vårdnaden om.

Mitt 1:a år som älgjägare var 1952. Bengtlarserik med lastbil hämtade oss, som inte hade egna bilar, och skjutsade oss till Gravberget. Min far gick till Gravberget med hunden i koppel (det var inte populärt) han kunde stöta bort älgarna. Jag, min far, samt Busk Albert, bodde i morfars stuga. (Nuvarande Bolanders västra vallen). Alla jägare bodde vid fäboden. På kvällen, söndagen före jakten samlades vi hos Döl-Johan och Döl-Robert i deras stuga.

Nu skulle 1:a drevet på måndag morgon utsättas. Finnström frågade: Hôkkin ska sitti da?. Fride sa: da ska han sitta. Dölrobert skrev. På den tiden var det ingen lottning. Hundförarna gick med passkyttarna och satte ut dom på dom platser dom blivit anvisade. Vi var c:a 20 jägare detta år. Älgarna som sköts flåddes och styckades i skogen. Köttet hängdes och lades på granris i ett "sel" (uthus) vid Döla, Gravberget. Några av jägarna detta år var: Fride, hans söner Henry och Bertil, Hars Erik, Döl Johan, Döl Robert, Döl Rune, Erik Bengtsson, Skol Ingvar, Erik Gunnar, Erik Arne, Beri-Hans, Erik Jons, Holarserik, RöHalvar, BuskAlbert, JannesNils hans svärson Nissjerpä-Gunnar och Erik och Gunnar Finnström, Kjell Petersson samt några som jag glömt namnen på.

Jakttiden var 4 dagar: Måndag-Torsdag. Kommer inte ihåg hur det var med tilldelningen, men att skjuta kalv innebar att man fick böta. På 1950- och -60-talet var det förutom ordinarie årsmöte också ett s.k. "älgmöte" där det bl.a beslutades hur många älgar varje lag skulle få skjuta. På dessa möten gick det hett (ett mildt uttryck) till. Några jägare var så "heta" att dom förbjöds av sina fruar att gå på mötet. Tilldelningen baserades på hur många jägare som deltog. Ex 1 älg på var påbörjad 5:e jägare. Sköt något lag för många bötades 150:- för 1:a älg, 400:- för 2:a. Köttvärdet på överskjutningsälgarna torde ha överstigit böterna med råge.

1965 deltog 32 man i älgjakten. Av dessa jagar 21 i dom sälla jaktmarkerna. 10 har slutat av andra orsaker. 2009 var 1 av dessa 32 kvar i jaktlaget.

1975 var ett märkesår då 1:a kvinnan deltog. Hennes namn är Irene Hansson.

1984 var slakthuset färdigt så vi kunde vara där vid köttindelningen efter jakten. Därförinnan var laget på olika ställen vid köttindelningen. Hos Jannes-Nils, i Bengt-Larseriks slakteri i Moby, hos Erik Bengtsson i Bengtgal, Vallerås.

Hundar: Förutom hundar som ägts av lagmedlemmar har även under flera år hundar inhyrts på både gott och ont. Ett protokoll från 1974 belyser något hur det gick till när laget var på "jakt" efter hundar.

2010-11 24. Gunnar "Fino" Finnström